

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

april 2026, nr. 3
spiritualiteit, cultuur en samenleving



Kom erbij! Samen Eten.

In Limmen wordt weer een Samen Eten - maaltijd georganiseerd voor wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag **29 april** in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.

De deur staat open vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint de maaltijd.

Graag opgave vooraf: tel. 5052871 of margreetdenekamp@outlook.com

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom!



Woensdag-koffie

De 3de woensdag in de maand, **20 mei**, is er weer een gezellige koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van 10.30 tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en als afsluiting te luisteren naar een mooi gedicht of verhaal.

Voor vragen/vervoer kunt u bellen met Bea Nicolai 072-7435166 of Margreet Denekamp 072-5052871.

Gemeentemiddag Limmen

Op **3 mei** aanstaande houden wij onze gemeentemiddag. We brengen een bezoek aan de biologische tuin-derij De Knotwilg in de Beemster.

De tuin is in 1980 op dezelfde manier ingericht als de Beemsterpolder, namelijk volgens een patroon van rechthoekige kavels. Het is allemaal begonnen met een houtwal om het erf en aan de westkant en een indeling van de velden, zodat een natuurlijk evenwicht kon ontstaan. Vandaar ook allerlei vruchtwallen en hagen tussen de velden. Door kleinschalige opzet en de vele bomen en struiken is er een grote diversiteit aan vogels

en wilde planten.

Ter informatie ds. Yvonne Bos is mede-eigenaar van de tuin.

Nadere informatie over vertrek en vervoer volgt. U kunt zich aanmelden bij *Jan Nell* en/of *Cees van den Berg*



1e Pinksterdag in Limmen

Op zondag **24 mei** zal een oecumenische dienst samen met de Corneliusparochie plaatsvinden in de tuin achter 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23. We hopen op goed weer! Zo niet dan kunnen we terecht in de Protestantse Kerk die daarnaast staat. Voorgangers zijn *ds. Helga Frömming* en *pastor Eugène Brussee*. Muzikale medewerking wordt verzorgd door het koor *One More Voice*. Iedereen is om 10 uur van harte welkom om deze dienst bij te wonen!

Werkgroep Oecumene Limmen



Voor uw agenda:

kinderactiviteit Heiloo Zondagmiddag **14 juni** willen we samen met Christ Church een buitenactiviteit organiseren voor kinderen tussen 4 en 12 jaar op het landgoed Ter Coulster. Start 14.30 uur, einde uiterlijk om 16 uur.

Het wordt een leuke middag en er is van alles te doen. Momenteel zoeken we nog naar een spetterende naam voor het evenement (Buitenkerk? Aanschuifkerk? Doe-kerk? Kerkavontuur?) In het volgende Kerkblad leest u meer over het programma, maar reserveer de middag alvast in uw agenda voor een leuk uitje met uw kinderen of kleinkinderen. Of: hebt u zelfs zin om mee te helpen? Van harte welkom! Geef een seintje aan *Roelie van Diest*: 072-5323500

Projectgroep Kerkgebouwen Heiloo

Vorig jaar november heeft de 'projectgroep kerkgebouwen' op een gemeentemiddag de stand van zaken van het onderzoek naar een kleiner kerkgebouw toegelicht. In dit onderzoek wordt ook de vraag: "hoe het kerkgebouw van de volgende generatie er uit moet zien" meegenomen. Het is onze wens om u met enige regelmaat op de hoogte te stellen van de vorderingen en met u de voortgang en deelresultaten te bespreken.

Inmiddels is er een verzoek naar de gemeente Heiloo gestuurd met de vraag of de gemeente Heiloo een door ons noodzakelijk geachte aanbouw aan de Witte Kerk wenselijk acht.

We zijn nu bezig met de twee scenario's van de Ter Coulsterkerk:

- Bouwen van een nieuwe Ter Coulsterkerk op de huidige locatie maar wel kleiner en met zalen (nieuw te bouwen), alsmede een deel van de grond van de Ter Coulsterkerk verkopen. De Witte Kerk overdragen aan een erfgoedorganisatie.
- Witte Kerk houden voor de erediensten en de zalen op een deel van het terrein van de Ter Coulsterkerk nieuw te bouwen. Het grootste deel van het terrein van de Ter Coulsterkerk verkopen.

Begin dit jaar hebben wij het stedenbouwkundig bureau Urban Opportunities opdracht gegeven om deze twee scenario's te onderzoeken en een ruimtelijke schets te maken alsmede een calculatie te maken voor de financiële haalbaarheid.

Graag wil de projectgroep u op dinsdag **30 juni** om 19.30 uur in de koffiezaal van de Ter Coulsterkerk informeren over de stand van zaken. Een uitnodiging voor deze gemeentebijeenkomst bereikt u nog via het kerkblad en bij de afkondiging in de dienst. Wij verzoeken u wel deze geplande gemeentebijeenkomst in uw agenda vast te leggen.

Namens de "Projectgroep Gebouwen" in opdracht van de Kerkenraad.

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

Elkaar verstaan

Wanneer wij als redactie dit voorwoord schrijven, hebben we het Paasfeest in volle glorie al gevierd en zien we heel in de verte de Hemelvaart en het Pinksterfeest naderen. Daar staan we in dit nummer bij stil.

Op de voorpagina ziet u een wel heel letterlijke hemelvaart! Het is met zekerheid geen nep-foto; onze eigen huis-fotograaf Ad heeft deze opname zelf gemaakt. Zwevend op de wind kom je verder en je hoeft er dus geen Artemis II-raket voor te ontsteken, wel zo duurzaam! En is een windvlaag ook niet een verbeelding van Pinksteren?

Op pag. 5 schrijft ds. Helga Frömning over het wonder van Pinksteren. 'Het feest dat bange mensen wakker maakt'. Iedereen hoorde de apostelen in hun eigen taal spreken, ze konden elkaar verstaan. Daarmee was de communicatie volledig op orde, iets waar wij in ons leven voortdurend ons best voor moeten doen.

Wat wordt u via de kerk en via 'Rond de waterput' deze weken veel moois aangeboden!. Gun uzelf hier vooral wat van! Een Preek van de Leek met Geert Booij, een Coral Evensong en bijzondere lezingen. En als klap op de vuurpijl een live-optreden in de Ter Coulsterkerk van de bekende zanger Matthijn Buwalda, die prachtige maar ook zinvolle liederen zingt. Op de achterpagina leest u er meer over.

De redactie wenst u weer veel leesplezier!



4	<i>Kerkdiensten & Alg. informatie</i>
5	<i>"Iedereen hoorde hen in hun eigen taal spreken ..."</i>
6	<i>In Memoriam</i>
7	<i>Geloven in verbinding</i>
8	<i>Collectes in de diensten</i>
9	<i>Boekbespreking: 'Het Westen' Leven we in de eindtijd?</i>
10, 11	<i>Rond de Waterput e.a. activiteiten</i>
12	<i>Concert Matthijn Buwalda</i>

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
26ste jaargang nr. 3, 15 april 2026

Redactie: Ad Edelman, Ditje van Genderen, Pieter Jan van Roon
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2026

Bezorging:

Limmen: D. v. Genderen 06-26474985

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893

c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: woensdag 27 mei

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 12 mei

logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl **www.pknlimmen.nl**

Kerkdiensten

19 april, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
bevestiging ambtsdragers
kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: St. ASMIK t.b.v. Armenië
Prot. kerk Limmen: ds. R. Blaauw, Heiloo
collecte: Exodus

26 april, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. J. Idzenga, Alkmaar
collecte: Dorcas
Protestantse kerk Limmen:
ds. J. Zwart, Akersloot
collecte: Fonds Bijzondere Noden

3 mei, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar
kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: KiA Myanmar Noodhulp
Protestantse kerk Limmen:
pastor A. Martens, Heiloo
collecte: KiA noodhulp Myanmar

10 mei, 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R. Blaauw
m.m.v. Grensland Trio
collecte: KiA Colombia
Protestantse kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: KiA Kenia

Hemelvaartsdag 14 mei, 10.00 uur

Witte Kerk: ds. H. Frömming
collecte: Diaconie Heiloo

17 mei, 10 uur

Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
kinder- en tienerkerk, crèche
collecte: Rudolphstichting
Protestantse kerk Limmen:
dhr. G. Sloothaak, Den Helder
collecte: Rudolphstichting

24 mei, 10 uur Pinksteren

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
Kinder- en tienerdienst, crèche
collecte: KiA Cuba
Prot. kerk Limmen: Oecumene dienst
ds. H. Frömming, pastor E. Brussee
m.m.v. One More Voice
collecte: WOL, Werkgr.Ontw.Limmen

31 mei, 10 uur Trinitatis

Ter Coulsterkerk: ds. J. van Aller, De Bilt
collecte: Steunfonds Vakantie bureau
Protestantse kerk Limmen:
ds. G. den Hartogh, Krimpen a/d IJssel
collecte: Steunfonds Vakantie bureau

Een nieuw schilderij in de Ter Coulsterkerk



In de dienst van 12 april hebben wij het schilderij 'Rabboeni' van Roderick Taylor geïntroduceerd. Het schilderij zal tot aan Pinksteren voorin de kerk staan zodat u uw blik erop kunt laten rusten en uw gedachten naar de tuin kunt laten gaan waar de ontmoeting plaats vindt.

Wellicht kan het schilderij u verleiden om al mijmerend zelf in de tuin plaats te nemen en te kijken wie u daar zou ontmoeten en op welke manier. Welke gedaante zou de opgestane voor u aannemen? Hoe zou u weten dat hij er is, u ziet en uw naam uitsprekt. Op welke manier zou hij uw naam uitspreken? En: wat zou u antwoorden?

Het schilderij nodigt u elke zondag opnieuw uit om stil te staan bij de ontmoeting in de tuin, bij de opgestane, die u bij uw naam noemt.
Ds. Helga Frömming

Kerkomroep

Meekijken naar of terugkijken van de kerkdienst in de Ter Coulsterkerk:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559



Zondag-autodienst-Heiloo:

Pieter Jan van Roon 06-36144828

Zondag-autodienst-Limmen:

Dick Nicolai: 072-7435166

bgg: Margreet Denekamp: 5052871

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl

Predikant:

Ds. H. Frömming, 06 455 961 56
predikant@pknlimmen.nl

Kerkenraad:

pglmimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen

Ledenadm.:

mw. M. Nell
ledenadministratie@pknlimmen.nl

Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06 224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant:

Ds. H. Frömming, 06 455 961 56
h.fromming@pknheiloo.nl

Kerkenraad:

Contact: R. van Diest, 06 129 890 41
rdvdiest@gmail.com

Scriba: scriba@pknheiloo.nl

Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com

Bank: (zie barcode of)
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088



Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Vertrouwenspersoon voor Heiloo en Limmen:

Annemiek Rijnveld:

vertrouwenspersoon@pknheiloo.nl



Iedereen hoorde hen in hun eigen taal spreken...

Als u dit Kerkblad openslaat en het artikel leest zijn net de laatste Paaseitjes gegeten en hebt u net de Paasdecoratie weer opgeborgen. En toch gaat het al over Pinksteren omdat het volgende nummer pas na Pinksteren verschijnt. Pinksteren beschouwen we als het begin van de kerk. Dat kunnen we natuurlijk niet missen...

Pinksteren is het feest van de Geest, die bange mensen dapper maakt. Een groepje mannen uit de rimboe zonder opleiding, die waarschijnlijk niet eens kunnen lezen en schrijven staat ineens vrijmoedig midden in Jeruzalem te spreken tegen de stadsbewoners, tegen de hoogopgeleide leiders van de stad en tegen reizigers en handelaren uit verre streken. Zij spreken over de grote daden van God – en iedereen begrijpt het. Iedereen begrijpt het? Huh? Dat is misschien nog wel het grootste wonder.

Communicatie kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Als we erover nadenken hoeveel er mis kan gaan in communicatie dan is het eigenlijk best verbazingwekkend dat er zo veel goed gaat. Voor mij als buitenlander lijkt het grootste deel van de Nederlandse woorden meerdere betekenissen te hebben. En als die woorden in spreekwoorden verwerkt zijn, dan wordt het helemaal onbegrijpelijk. Waaraan moet je nou als buitenlander in vredesnaam aan denken als iemand zegt "Er is stront aan de knikker" of "Laten we geen oude koeien uit de sloot halen"? Maar ook simpele woorden als 'samenwerking' kunnen al een behoorlijk probleem opleveren. Als twee mensen samenwerken denkt de één "Wij gaan overleggen, ideeën uitwisselen, afstemmen en dan de beste keuze maken" terwijl samenwerking voor zijn teamgenoot kan betekenen "De ander doet het werk, ik draag de

verantwoordelijkheid." Voor sommige mensen betekent samenwerken "Iedereen voert mijn ideeën uit en doet wat ik zelf het beste vind." Ook in de kerk gaat samenwerken nogal vaak mis. Het kan dusdanig misgaan dat kerken er niet eens aan willen beginnen of zelfs uit elkaar scheuren. Moet je dan de conclusie trekken dat Gods geest in deze kerken niet aanwezig was omdat ze elkaar niet (willen of kunnen) begrijpen? Kan de Geest van God nou niet ervoor zorgen dat mensen elkaar snappen?

Misschien zit het probleem erin hoe Gods Geest zich in mensen manifesteert. Toen, op die bewuste dag waar Lucas ons over vertelt, daalde de Geest neer in een enorme windvlaag en manifesteerde zich in vorm van vuurtongen. Dat vuur kan niet telkens bij iedere ontmoeting tussen mensen opnieuw uit de hemel neerdalen. De Bijbel vertelt ons keer op keer dat dit vuur in onze harten opgeslagen moet worden als smeulende kooltjes die warmte verspreiden in vorm van liefde voor elkaar, mildheid, medemenselijkheid en het streven naar eenheid in de Geest. Als die milde warmte in onze harten ontbreekt maar nog als vurige vlam van de Geest in ons hoofd zit dan is het best lastig om begrip voor de ander op te brengen. Als gesprekspartner van zo een heethoofd voel je je vaak volstrekt niet begrepen. Dat, wat er gezegd wordt, kan nog zo Bijbels zijn – als het niet wordt gezegd vanuit die bescheiden warmte die om de ander geeft, dan zit de Geest op de verkeerde plek. De Bijbel vertelt ons telkens weer dat we de anderen hoger moeten achten dan ons zelf. Als we proberen koste wat koste ons gelijk te halen dan is er iets niet helemaal in orde...

Communicatie met iemand die een volstrekt andere taal spreekt lukt, als we moeite doen om begrepen te worden als we bereid zijn om bescheiden naar wegen te zoeken om ons verstaanbaar te maken. Iedereen begrijpt een glimlach. In elke taal. Iedereen begrijpt het als je met open armen en een blik vol ontzag naar de hemel wijst of naar machtige bergen. In elke taal. Iedereen begrijpt een knipoog. In elke taal. Iedereen begrijpt een uitgestrekte hand om je over een obstakel heen te helpen. In elke taal. De taal van de Geest is de taal van de liefde. Daar heb je geen woorden voor nodig. Beter niet zelfs.

Ds. Helga Frömming



In Memoriam

Op 26 februari hebben wij afscheid genomen van ons gewaardeerde gemeentelid **Wim de Wagt**. Hij was waarschijnlijk de snelste hardloper, die de PG Limmen ooit heeft gehad. Wim was bekend om zijn humor en zijn behulpzaamheid. Hij stond altijd klaar als er iets gedaan moest worden. Wim was geen man van veel woorden, hij heeft zijn geloof met zijn handen vormgegeven: er zijn voor anderen, helpen waar het nodig is. Wim was niet alleen 57 jaar lang een gouden echtgenoot en bijna even lang een toegewijde vader maar ook een gouden leidinggevende voor zijn team bij KPN waar hij met enorm plezier grote delen van het netwerk rondom Hillegom heeft aangelegd – eerst met zijn eigen handen, daarna als leidinggevende. Wim had ook een gouden humor. Hij wist je altijd op te vrolijken met een grapje als het leven even tegenzat – en toen hij zelf hulp nodig had toonde Wim grote dankbaarheid tegenover iedereen die er voor hem was.

Bij zijn afscheidsdienst hebben we op zijn eigen wens 'Lichtstad met de paar'len poorten' gezongen met daarin de kernzin: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten.

Ook op de foto van de rouwkaart wijst



Wim naar de hemel met een regenboog. *Daar is het, daar zal ik hem ontmoeten.* Zo heeft Wim ons in zijn afscheidsdienst nog getroost.

Wij zijn Wim dankbaar voor zijn liefde en zijn toewijding.

Ds. Helga Frömming



Gedenkhoeck in Limmen

In de kerkenraad worden allerlei dingen besproken. Zo kwam ook het afkondigen van het overlijden van kerkleden ter sprake. Tot nu toe werd alleen gevraagd op te staan en 1 minuut stilte te houden.

Mooi, maar dominee Helga had het idee om het gedenken wat zichtbaarder te maken. Zo kwamen we op de witte roos in een vaas.

Ook mooi. Maar een gedenkplekje in onze eigen kerk moest toch kunnen en na veel discussies over waar dan, kwam de koster met een mooi plekje. Dominee Helga zag het doopvont van de oude gereformeerde kerk van Heiloo die als plantenbak gebruikt werd. Zij regelde dat wij hem kregen. Met 2 van onze eigen standaarden ernaast, waarop prachtige zwarte potten met varens erin, staat hij prachtig. De gedenksteen van Wim de Wagt en Greet Vis liggen in het midden van het doopvont met wit zand. En een mooie kaarsenstandaard met kaars die altijd brandt tijdens de dienst maakt het af.

Margreet Denekamp

Glasfusion

Jubileumactiviteit van Lucia Admiraal

Drie dinsdagavonden hebben de deelnemers aan de workshop glasfusion zich gebogen over allerlei kleurtjes glas en geprobeerd ze in mooie vormen te snijden en te slijpen.

Er kon een keuze gemaakt worden uit een vogeltje of een kruisje. Het vogeltje was het meest favoriet.

Na de uitleg van Lucia en koffie of

thee met wat lekkers ging iedereen vol goede moed aan de gang maar het bleek wel een vaardigheid die even geoefend moest worden. Bij sommige deelnemers kwamen de aanwezige pleisters toch nog van pas. Maar uiteindelijk keek iedereen tevreden terug op een hele leuke avond met een mooi resultaat!!!

Op naar de workshop keramiek op 10 april en **15 mei**.

Roelie van Diest en Els Romeyn



Dank

Wij werden verrast met een vrolijk boekje en een kaart met lieve wensen van de Protestantse gemeente te Limmen. Dit is voor ons een bemoediging op de weg naar herstel.

Hartelijk dank, *Anne en Lies Koenderman*

Laatst werd ik verrast met een prachtig boekje namens de gemeente en een mooie kaart met vele namen erop. Wij volgen sinds mijn operatie de dienst digitaal en het is heel fijn dat dat kan. Toen wij hoorden dat de bloemen voor mij waren en er zich al iemand aangemeld had om ze te bezorgen waren we natuurlijk heel nieuwsgierig... Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken en tevens hartelijk dank zeggen voor alle kaarten, pannetjes soep, heerlijke pasta's, lieve berichtjes en telefoontjes die mij na mijn knieoperatie heel goed gedaan hebben!

Wat geeft dat een warm gevoel als er zoveel mensen met je meeleven!!!!

Els Romeyn

Joods verhaal

Als aanvulling op het artikel over 'loslaten' ontving de redactie van een onbekende een mooi Joods verhaal.

"Omdat loslaten niet altijd mogelijk is..."



Helaas ontbreekt de afzender.

Wie o wie?

Geloven in verbinding

- Kerkenraadsdag in Schoorl -

HEILOO - Een kerkgemeente is een levend lichaam van mensen die om elkaar geven en voor elkaar zorgen. Gemeente ben je met elkaar elke dag, elke week, elke maand, elk jaar.

Je moet op andere gemeenteleden terug kunnen vallen als het niet goed met je gaat of als je hulp nodig hebt. In een gemeente leef je met elkaar en geloof je met elkaar. Gemeente: dat is je geloofsfamilie.

Tijdens de Kerkenraadsdag in de Dopersduin in Schoorl op 31 januari heeft de Kerkenraad van Heiloo zich samen met Team Toekomst over de vraag gebogen hoe we de onderlinge gemeenschap kunnen versterken. Hoe kunnen we elkaar beter zien en meer van elkaar te weten komen? Daar zijn verschillende ideeën uit voort gekomen, die nog nader uitgewerkt moeten worden. Waarom zou je als gemeentelid niet na de dienst je hand op kunnen steken en zeggen: "Ik ga vanmiddag... wie heeft zin om mee te gaan?" of je zou een platform kunnen maken waarop mensen ook door de weeks een activiteit kunnen voorstellen en andere vragen of ze mee willen doen. Wij zouden ook een klusjesbord kunnen maken waar gemeenteleden praktische hulp kunnen vragen en andere gemeenteleden praktische hulp kunnen bieden. Deze ideeën staan nog in de kinderschoenen. Met één idee willen we echter wel aan de slag: wij zouden het mooi vinden als gemeenteleden met dezelfde interesses en dezelfde passies of gemeenteleden die worstelen met dezelfde levensvragen elkaar kunnen vinden en hun passie of hun vragen kunnen delen. 'Samen dingen DOEN' versterkt een gemeenschap. Dat hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn. De een houdt van handwerken, de ander van wandelen en weer iemand anders wil graag een leesclub of een Bijbelkring. Vertelt u ons wat u graag doet en welke verbindende activiteit u leuk zou vinden?

In Heiloo is bij dit kerkblad een bijlage gevoegd waarin wij u vragen ons te vertellen wat u graag zou willen doen. U kunt alles aankruisen wat bij u past en uw formulier inleveren bij het adres dat erop staat. Via de QR-code kunt u het ook digitaal inleveren.

Hoe mooi zou het zijn als wij een netwerk van passies, hobby's en gedeelde levensvragen zouden kunnen bouwen? *Want gemeente: dat is je geloofsfamilie.* Wij verheugen ons op uw formulier! *Ds. Helga Frömming*

Uitvaartleiding training

Met Dominee Kaj van der Plas zijn we woensdag 18 maart met 11 deelnemers begonnen om uitvaarten te leren leiden en dan de dominee te vervangen.

De deelnemers komen uit vele delen van het land en voornamelijk uit Noord-Holland.

Deze dag zijn we twee keer in groepen verdeeld en hebben we gesprekken gevoerd door middel van rollenspelen. Zo zal het ook de komende vijf keer zijn. Na een bewogen dag waarin we veel geleerd hebben gingen we rond 16:30 huiswaards. Er is veel om over na te denken en we hebben weer een interessante voorbereiding voor de volgende keer.

Machda van der Meulen en Peter Boers



Pastoraal overleg

HEILOO - Het was weer goed om op 17 maart met elkaar te praten over het pastoraal in onze gemeente. We maken altijd een rondje langs de wijken en dan komen er namen voorbij van gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben.

Maar het ging dit keer ook over het huisavondmaal. Dat houden we bij gemeenteleden thuis die niet meer naar de kerk kunnen komen. Het is vaak in een kleine, intieme setting met veel ruimte voor eigen liederen en gesprek. Eind maart wordt het avondmaal gevierd in huize Craenenbroeck. Het voorziet echt in een behoefte.

Verder spraken we over de start van de training van gemeenteleden die uitvaarten willen begeleiden in hun gemeente. Wij zijn als TC Kerk gastheer van deze trainingen. We zijn blij met deze training, om zo ook voort te borduren op de kerk van de toekomst, waarin wellicht niet altijd een voorganger beschikbaar is om een uitvaart te leiden. Namens onze gemeente zijn Machda van der Meulen en Peter Boers deelnemers. In totaal 11 deelnemers uit 7 verschillende gemeenten. Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van Peter en Machda tot nu toe.

Op 7 april praten we als pastoraal overleg over onze visie op pastoraat. Dat doen we aan de hand van de driehoek van Mike Breen:

- boven = omgang met God
- binnen = een gemeenschap vormen
- buiten = er zijn voor de omgeving.

Op basis van deze drie elementen kijken we naar het pastoraat in onze gemeente. Meer daarover in het volgende kerkblad.

U ziet hieronder een plattegrond met daarop de wijkindeling van onze gemeente. Dit op verzoek van gemeenteleden die geen flauw idee hebben tot welke wijk ze behoren. We hopen dat deze plattegrond wat meer duidelijkheid geeft.

Tenslotte, en het zal u niet verbazen, zijn we altijd op zoek naar nieuwe contactpersonen in de wijken. Vindt u het fijn om zo nu en dan een bezoekje te brengen, of een bloemetje, of een kaartje bij een mede-gemeentelid, schroom dan niet en meld u zich bij ons.

Met een hartelijke groet namens het pastoraal overleg,
Pastor André Martens



Collectes bij de diensten



3 mei: KiA Myanmar noodhulp

Wie van jullie heeft er een paspoort of identiteitsbewijs? Ik vermoed dat (bijna) iedereen er één heeft. Voor een kind van een vluchteling uit Myanmar, een land in Zuidoost-Azië, is dat niet vanzelfsprekend. Er vindt een stille ramp plaats: mensen lijden al decennialang onder veel geweld in deze dictatuur. Als je dan als kind in een vreemd land terecht komt, ben je rechteloos. Een kliniek in buurland Thailand biedt medische noodhulp aan mensen die gevlucht zijn uit Myanmar en zorgt ook dat kinderen een geboortebewijs krijgen. Want zonder zijn ze stateloos en hebben geen recht op onderwijs en gezondheidszorg. Iedere dag worden er 300 mensen geholpen in deze kliniek. Geef gul aan deze collecte voor het noodhulpwerk van **Kerk in Actie**.

10 mei Limmen: KiA Kenia

Vandaag is het Roepingen-zondag. Op deze dag stimuleren veel kerken mensen om theologie te gaan studeren, omdat er anders een tekort aan voorgangers zal ontstaan. Bij de Protestantse Kerk in Nederland is inmiddels 30 procent van de dominees een vrouw. In Kenia is dat nog lang niet zo. Het is daar voor vrouwen veel lastiger om dominee te worden. Daarom collecteren we vandaag voor het zendingswerk van **Kerk in Actie** met speciale aandacht voor vrouwen die theologie willen studeren.

Colombia project

collecte 10 mei Heiloo

Partnerorganisatie FPT in Colombia zet zich met hart en ziel in voor kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden. FPT, **Fundación del Pequeño Trabajador** (Stichting de Kleine Arbeider), is opgericht in 1986 om liefdevol om te zien naar werkende kinderen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. In de loop der jaren veranderde de focus

van het werk van FPT en richtte ze zich niet meer uitsluitend op werkende kinderen, maar ook op andere groepen kwetsbare kinderen en jongeren. Ook richtte de organisatie zich steeds meer op ouders en ondersteuning van gezinnen. Daarom kiest de organisatie nu voor een nieuwe naam: **Fundación Mutua**. Het woord mutua komt uit het Latijn en betekent 'wederkerig' of 'gedeeld'. Het verwijst naar zorg voor elkaar, naar samen leren en samen veranderen. Met deze nieuwe naam draagt de organisatie uit dat duurzame verandering ontstaat in relatie: door wederzijdse betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en vanuit liefde, respect en spiritualiteit. De naamsverandering markeert geen nieuw begin, maar een verdieping van de missie van de organisatie. Als Ter Coulsterkerk ondersteunen we het werk van Fundación Mutua, dat verandert niet.

Ed van den Berg



Paasgroeten actie Heiloo

In de jaarlijkse Paasgroeten actie voor gedetineerden schrijven gemeentelieden bemoedigende boodschappen op kaarten die vervolgens tijdens Paasdiensten in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook krijgen de gevangenen een kaart met postzegel die ze zelf kunnen versturen. We bestelden 120 kaarten die in pakketjes van 5 werden uitgedeeld tijdens de dienst van 8 februari. 90 kaarten werden ingeleverd en zijn doorgestuurd naar het PKN Dienstencentrum voor verdere distributie naar gevangenis. Jammer dat 30 kaarten niet ingeleverd zijn.

Ed van den Berg

Jaarrekeningen 2025

April is de maand dat de jaarrekeningen van de kerk en de diaconie - met betrekking tot 2025 - worden opgesteld. Wist u dat u als gemeentelid van harte bent uitgenodigd om die jaarcijfers in te zien en er vragen over te stellen? Informeer ernaar bij uw diaconie of kerkrentmeesters. Meestal wordt deze mogelijkheid ook op

zondag afgekondigd.

Voordat de kerkenraad de jaarrekeningen definitief goedkeurt, worden de gemeenteleden dus in de gelegenheid gesteld om de jaarcijfers in te zien. Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie, die ook naar de jaarrekeningen kijkt. Na de vaststelling door de kerkenraad worden de cijfers in verkorte vorm op de website van de betreffende kerk geplaatst. Vervolgens worden de jaarrekeningen doorgestuurd naar de landelijke PKN-organisatie, die er ook nog eens een oordeel over geeft. U ziet, er wordt zorgvuldig met de financiën omgegaan, en zo hoort dat ook!

Kerkrentmeesters en diaconieën van Limmen en Heiloo

Stem en tegenstem

LIMMEN - Zoals u misschien gehoord kunt hebben klinken er in het orgel een aantal tonen die zich niet in het heilige koor mengen, zoals in lied 726 is verwoord. Het is ook alweer vijf jaar geleden dat het orgel is gestemd en daarom is de koninklijke firma Elbertse & van Vulpen Orgelmakers (zo geheten sinds de fusie per 1 januari 2023) uitgenodigd om het orgel te stemmen. Volgens planning komt orgelstemmer Martijn Verduijn **21 mei** naar Limmen. Die dag worden de pijpen uitgestoft en stuk voor stuk (712), op het oor, op de juiste toonhoogte gestemd. Dit doet hij door de pijpen steeds onderling te vergelijken en zwevingen "weg te stemmen". Dit kan door pijpen aan de bovenzijde



open of dicht te wrijven, met stemkrullen, met zijbaarden, het verschuiven van de hoed aan de bovenzijde of een stop, afhankelijk van de constructie. Dit moet met beleid, en zo weinig mogelijk, gedaan worden om stenschade te voorkomen. Dan kunt u ten tijde van het verschijnen van het komend kerkblad weer van een zuiver klinkend orgel genieten.

Sybre Boukes, organist

Boekbespreking

Het Westen

Een 4000-jarige geschiedenis

Josephine Quinn



Het overzicht van beschavingen, die de wereld vorm hebben gegeven, laat Josephine Quinn eindigen rond het jaar 1500, precies de tijd waarin Nederland en andere West-Europese landen zich opmaakten om de wereld per schip te verkennen en te veroveren. Dat lijkt wat vreemd, maar brengt haar direct bij de stelling die ze in dit boek verdedigt: dat er een aparte, op zichzelf staande 'westerse' beschaving bestaat, het Westen, is onjuist. Het is juist omgekeerd zo dat de wereld het Westen vorm heeft gegeven.

Beschavingen zijn, aldus Quinn, geen op zichzelf staande eenheden, geïsoleerde eilanden, zich eenzaam handhavende bomen. Zij zijn geen zaak van op zichzelf levende volken, maar van mensen die voortdurend met elkaar in contact staan. Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk aan grafgraven. Al in de tijd van de hunebedden verzamelden mensen voorwerpen en gedachtegoed uit veraf gelegen culturen. Zo 'ontdekten' we (bij anderen) het wiel, ijzerbewerking, het alfabet (uit het huidige Libanon), en het christelijk geloof (uit de woestijn van het Midden-Oosten). Onze christelijke waarden zijn goeddeels Grieks-Romeins erfgoed.

Quinn verzet zich heftig tegen wat zij noemt "civilisational thinking". Daarmee bedoelt zij het denken vanuit een eigen, unieke, op zichzelf staande beschaving. Zo'n beschaving bestaat er niet. Er is altijd, vanaf het begin van de mensheid, interactie geweest. Elke beschaving is poreus, beïnvloedt andere culturen, én wordt zelf beïnvloed. Beschavingen zijn besmettelijk.

Het afwijzen van "civilisational thinking" betekent ook het afwijzen van het idee van een unieke witte Westerse beschaving. Dat idee is een westerse uitvinding. West en Oost staan niet tegenover elkaar, evenmin als zwart en wit. Een beweging als Make America Great Again (MAGA) vertekent de werkelijkheid. Elke beschaving is een broddel-, of zo u wilt breiwerkje van bijeengesprokkelde waarden en patronen.

De boodschap van dit boek wordt mooi samengevat in de laatste zin uit het boek, die luidt: "Het wordt tijd om nieuwe wegen te vinden om onze gemeenschappelijke wereld vorm te geven".

Bert Kramer

Leven we in de eindtijd?

De Remonstrantse Kerk van Alkmaar organiseert ieder voorjaar een drietal lezingen op zaterdagmorgen. Het is altijd een genoegen om deze prachtige schuilkerk aan het Fnidsen te bezoeken, met de houten vloer bedekt met zand. Dit jaar was het thema van de lezingen 'Duistere tijden'. In duistere tijden – zoals we die op dit moment ook kennen – wordt door sommigen verwezen naar

apocalyptische verhalen zoals we die vinden in het bijbelboek Openbaringen. Het probleem is natuurlijk dat die verhalen in Openbaringen voor velerlei uitleg vatbaar zijn.

De eerste spreker in deze serie was prof. James Kennedy, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij is Amerikaan (geboren in Orange, Iowa), maar heeft deels Nederlandse familiewortels. Sommige lezers zullen hem kennen als columnist van het dagblad Trouw. Hem was gevraagd iets te vertellen over het apocalyptisch denken in de Verenigde Staten, en hoe dat de politiek beïnvloedt. In Openbaringen 20: 1-7 wordt gesproken over de komst van het duizendjarig rijk waarin de duivel geketend is. In de VS zijn er twee theologische stromingen die zich op dit bijbelgedeelte baseren, het postmillennialisme en het premillennialisme.

Postmillennialisme is de visie dat Jezus Christus pas na het duizendjarig vreedrijk (millennium) zal terugkeren. Deze visie is over het algemeen optimistisch over de rol van de kerk in de wereld. Postmillennialisten geloven vaak dat het duizendjarig rijk geen letterlijke 1000 jaar is, maar een langere periode waarin het evangelie succesvol over de wereld wordt verspreid. Voorman van deze beweging is de protestantse predikant Doug Wilson, die zeer bewonderd wordt door de huidige minister van Oorlog van de V.S. Pete Hegseth. Deze visie is de grondslag van het christelijk nationalisme. Dit leidt bij mensen als Hegseth tot een kruisvaardersmentaliteit: het Christendom moet met kracht over de hele wereld verspreid worden. Hegseth heeft zelfs tatoeages op zijn lichaam die verwijzen naar de kruistochten, zoals de tekst 'God wil het' op zijn bovenarm.

Premillennialisten geloven dat de wederkomst van Jezus voorafgaat aan een letterlijke heerschappij van 1000 jaar op aarde. Deze mensen zijn pessimistisch over de wereld van nu. Pas met de komst van Christus begint het duizendjarig vreedrijk. Omdat ze geloven dat de wereld steeds slechter zal worden en uiteindelijk zal eindigen in een grote crisis voordat Jezus terugkomt, zijn veel aanhangers minder gericht op langetermijnoplossingen voor wereldproblemen zoals klimaatverandering. Ook is voor hen onvoorwaardelijke steun aan Israël van belang omdat het bestaan van deze staat de vervulling is van bijbelse profetieën.

Beide vormen van apocalyptisch denken spelen, zo zegt Kennedy, een rol in het betreurenswaardige beleid van president Trump en zijn entourage. Er is geen een-op-een relatie tussen deze theologische visies en Trumps politiek, maar het is wel duidelijk dat zogenaamde letterlijke interpretaties van bijbelteksten helaas een rol spelen in de rechtvaardiging van een wrede en mensonterende politiek, die door ds. Ad van Nieuwpoort in zijn recente boekje Buig niet wordt gekarakteriseerd als 'eindtijdfascisme'.

Een passende oproep aan het eind van dit stukje:

Buig niet!
Geert Booij



Choral Evensong



Zoektocht naar vrede met mooie Engelse koormuziek

Het verlangen om te ontsnappen aan het geweld van een wereld in oorlog en een roep om vrede klinkt in *Mysoul, there is a country* van Hubert Parry, op **zondag 10 mei** (19:00 uur) in de Ter Coulsterkerk in Heiloo.

De *Martinus Cantorij uit Zwaag* voert het uit in de Choral Evensong zoals die al eeuwen wordt gezongen in Engelse kathedralen. De componist Hubert Parry schreef dit koorwerk in de Eerste Wereldoorlog, toen veel van zijn leerlingen werden gedood.

Tijdens deze muzikale viering valt verder te genieten van meer prachtige werken uit de Engelse koorliteratuur, zoals de *Responses* van Phillip Radcliffe, het *Magnificat* en *Nunc Dimittis* van Herbert Howells en *How beautiful upon the mountains* van John Stainer. Ook zijn er liederen die de luisteraars kunnen meezingen.

De **Martinus Cantorij** staat onder leiding van **Bas Halsema**. Organist is **Richard Vos**. Voorganger is **Helga Frömming**.

De Martinus Cantorij is zeer vereerd met de uitnodiging om in de huiskapel van het Britse Koninklijk Huis in Windsor, in oktober dit jaar, te komen zingen. Een koninklijke afsluiting van het jubileumjaar van het koor.

De Martinus Cantorij legt zich al 45 jaar toe op de vespers zoals die al eeuwen in de Anglicaanse traditie worden gezongen. Het koor heeft veertien maal eerder een koorreis naar Engeland gemaakt om daar in toonaangevende Engelse kathedralen en kerken te zingen, waaronder York, Lincoln en Westminster Abbey. (collecte na afloop van de viering)
Ida van Aller

Komt allen!!!

Op 23 mei is er, in het kader van het 25-jarig jubileum van de Ter Coulsterkerk en om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten, een bijzonder concert in onze kerk.

Matthijn Buwalda komt optreden!!!

Matthijn is sinds 2006 onderweg als zanger en liedjesschrijver met zijn Nederlandstalige liederen. Steeds meer mensen ontdekken zijn muziek, die het beste te omschrijven is als een kruising tussen kleinkunst en Nederpop. Begonnen met optredens in kerken maakte hij in 2012 de overstap naar het theater. Het resultaat tot nu toe: vijf uitverkochte theatertours en een snelgroeiend publiek dat steeds grotere zalen vult. Muzikale samenwerkingen met onder anderen Stef Bos, Stephanie Struijk en Jan Smit tonen de veelzijdigheid van Matthijn als schrijver en zanger. Hij is één van de schrijvers van het nummer *Dit pakt niemand ons meer af*, dat werd genomineerd voor een Rembrandt Award in de categorie Beste titelsong film. In 2015 won hij de Buma Cultuurprijs/-Zilveren Duif Award in de categorie Beste Lied. Het AD schrijft:

'Er zijn maar weinig zangers die met Nederlandstalig repertoire recht je hart in kunnen zingen. Matthijn Buwalda is zo iemand.'

Let op – speciaal voor de vrijwilligers:

Het concert is voor hen gratis toegankelijk. En dat is nog niet alles: voorafgaand aan het concert krijgen vrijwilligers een maaltijd aangeboden.

Wel is het belangrijk dat u zich hiervoor aanmeldt op de aanmeldijsten in de koffiekamer. Ook kunt u zich digitaal aanmelden via pvandorsten@outlook.com. Wilt u daarbij aangeven van welke aanbieding u gebruikmaakt (maaltijd en/of concert)?

Alle andere belangstellenden kunnen kaarten bestellen via www.ter-Coulsterconcert.nl. Tot 20 mei kost een toegangkaart € 12,50; daarna hoger.

Het concert begint om 20.00 uur. De deuren van de kerk gaan open om 19.15 uur. Voor aanvang van het concert kunt u in de kerk nog een kopje koffie of thee kopen.

Zegt het voort, want een volle kerk zou leuk zijn!!!!!!

Els Romeyn



Lezing Cors Visser

Save the date: Dinsdagavond 2 juni

Alle kerken in Noord Holland worstelen er mee: hoe kun je betekenisvol kerk zijn als er geen haan meer naar je kraait? Moeten we meegaan in het streven om de krimp zo goed mogelijk te laten verlopen?

Liever niet, eigenlijk. Liever zijn wij een levendige, aantrekkelijke gemeente.

Maar wat kun je als kerkelijke gemeente nou voor de maatschappij betekenen? Welke trends zijn er? Bij welke thema's hebben we als kerk wel iets te bieden en waar kun je maar beter van af blijven? Met name in de gebouwencommissie in Heiloo hebben we behoefte aan een analyse van de maatschappij. Wat voor gebouw hebben we straks nodig? Moeten daar een sportschool en een restaurant in zitten? Of een grote stilte ruimte? Of meerdere woningen voor vers gescheiden mensen, die geen huis kunnen vinden en betalen?

Cors Visser is godsdienstsocioloog, directeur van Kerkpunt en auteur van het boek *'De spelende kerk'*. Op de avond van twee juni komt hij naar de Ter Coulsterkerk om ons mee te nemen in zijn analyse van de maatschappij en de vraag wat wij als kerk daarin kunnen betekenen. Het is een inspirerende man met een inspirerend verhaal.

Is de avond in uw agenda nog vrij? Schuif vooral aan! Nadere gegevens leest u in het volgende kerkblad, maar reserveer alvast de datum!

Ds. Helga Frömming



www.ronddewaterput.nl

mail: ronddewaterput.nl@gmail.com



Wandelend op zoek naar stilte

Tijdens het wandelen vallen sommige dingen die ons bezig houden gewoon op hun plaats. Het ritme van onze voetstappen en onze ademhaling lijken onze hersenen tot rust te brengen. In rust en kalmte kunnen we ons openen voor de stem van God.

We wandelen een klein uurtje op gemoedelijk tempo in stilte door de natuur. Zo nemen we niet alleen de natuur bewust waar, maar komen ook zelf tot rust door de verbinding met de omgeving.

Wie: Helga Frömning

Wanneer en waar: Zondag **19 april** om 15.00 uur, start: ingang Adelbertusakker, Sint Adelbertusweg 31, Egmond
Zondag **17 mei** 15 uur, start: P-plaats zwembad het Baafje, De Omloop
Zondag **7 juni** 15.00 uur, start: ingang Adelbertusakker, zie 19 april.

* *Bij slecht weer gaat het niet door.*



Het boek Job:

Over lijden en het zoeken naar zin

Het verhaal van Job is bekend. Een rijk, welvend en gerespecteerd mens wordt getroffen door enorme rampspoed. Daarmee staat hij model voor ieder mens die geconfronteerd wordt met lijden en ongeluk.

De schrijver van het boek Job reflecteert uitgebreid op de vraag: waarom moeten mensen lijden, is het een straf? Speelt God daar een rol in?

Of zijn wij mensen niet alleen tot heel veel in staat, maar ook gewoon heel kwetsbaar?

Gerard Swüste (1945) is theoloog,

werkte vele jaren voor de KRO-Radio en is al geruime tijd actief in de Amsterdamse Dominicuskerk. In september j.l. verscheen 'Waar was jij toen ik... het boek Job vertaald en toegelicht'.

Wie: **Gerard Swüste**

Dinsdag **28 april**, 20:00 uur in het Willibrordushuis (Westerweg 267)
Bijdrage: € 5,- per persoon



TIKVA

Heb je last van onrust of stress? Verlang je naar een moment rust voor jezelf?

TIKVA is een vorm van ontspanning met behulp van rustige bewegingen. De bedoeling is dat lichaam en geest zich volledig richten op God waardoor diepe rust wordt ervaren. Je hoeft niet slank en getraind te zijn. Iedereen kan meedoen. Het kan zelfs zittend op een stoel.

De sessie duurt ca. drie kwartier en wordt geleid door **Betty Nobel**.

Doe makkelijk zittende kleding aan en neem (als je het hebt) een matje mee. Het is prettig als je laat weten dat je komt (h.fromming@pknheiloo.nl of 06- 45 59 61 56).

Wanneer: donderdag **21 mei** en **18 juni** om 19.30 uur

Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111



Preek van de Leek door Geert Booi

Verwondering is de bron van wetenschappelijk onderzoek. In deze Preek van de Leek zal Geert Booi vertellen over hoe de indrukwekkende mogelijkheden van taal ons tot mensen maken. Taal maakt het mogelijk om met elkaar te communiceren op heel subtiele manieren, om verhalen te vertellen over andere werelden, andere mensen, en andere tijden. Dit geeft het menselijk denken een grote flexibiliteit: we kunnen ons inleven in de wereld van andere mensen.

Dat geldt ook voor literatuur, waarin het (ver)beeldend gebruik van taal nieuwe werelden en perspectieven opent. Maar de kracht van taal is ook heel gevaarlijk omdat we met woorden de werkelijkheid op een bepaalde, soms misleidende manier kunnen voorstellen (fake news, framing).

Verwondering is ook een bron van religie.

In religieuze tradities worden dmv. taal in de vorm van mythen, verhalen, gedichten, brieven en profetieën allerlei perspectieven geboden op het menselijk leven.

Taal en literatuur kunnen op veel manieren mensen met elkaar verbinden. En dat hebben we nodig in een wereld vol tegenstellingen en polarisatie.

Geert Booi is emeritus-hoogleraar (Algemene) Taalwetenschap en publiceert diverse boeken en artikelen over taal (zie <https://geertbooi.com>).

Muziek: Adrie Steenhoek

Zondag 31 mei, 16.00 uur

in de **Witte Kerk**, Raadhuisweg 32

Na afloop: napraten onder het genot van een drankje; collecte bij de uitgang

Schemermens

Een theatrale voorstelling van Trio Wilde Eend, gebaseerd op de novelle 'Drie rode rozen' van schrijver Abel J. Herzberg (1893-1989). Romanpersoonage Salomon Zeitscheck wordt vaak gezien als het alter ego van de schrijver. Daarnaast is geput uit 'Tweestromenland', de dagboekantekeningen van hem in concentratiekamp Bergen-Belsen.

Salomon Zeitscheck is een joodse man die na de Tweede Wereldoorlog alleen bezig is met het leed dat hem is overkomen en het grote waarom. Hoe houd je je staande te midden van wreedheid, haat en oorlog? Daarover voert Salomon de denker pittige dialogen met zijn andere helft, gevoelsmens Zeitscheck. Dan herontdekt hij de tragische figuur Job met wie hij een sterke verwantschap voelt.

Trio Wilde Eend: Gottfrid van Eck, theaterspel en klarinetten; Juul Beerda, accordeon en theaterspel; Jiska ter Bals, viool en theaterspel.

Zondag 10 mei 16:00 uur

Dorpskerk Castricum

Bijdrage: € 10 (incl. koffie/thee)

Concert Matthijn Buwalda

(o.a. bekend van Beste Zangers)

**Datum: 23 mei,
om 20:00u**

in de **Ter Coulsterkerk
Heiloo**

De kerk opent om **19:15u**

**Toegang: €12,50 tot 20 mei,
daarna gaat de prijs omhoog**
Excl. Servicekosten



U kunt uw tickets bestellen via de website:

www.ter-Coulsterconcert.nl

